

Τα καινούρια μας πρωτάκια...

Η μετάβαση από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό σχολείο αποτελεί ορόσημο στη ζωή ενός παιδιού. Είναι το πέρασμα από έναν «γνωστό» σε έναν «άγνωστο κόσμο». Η ομαλή μετάβαση από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό σχολείο δεν αποβλέπει μόνο στην ακαδημαϊκή επιτυχία του μαθητή/της μαθήτριας αλλά πρωτίστως στην καλλιέργεια συναισθημάτων κοινωνικής και συναισθηματικής επάρκειας. Έτσι λοιπόν και φέτος σε συνεργασία με τις νηπιαγωγούς του 1ου Νηπιαγωγείου φροντίσαμε η μετάβαση αυτή να γίνει με τέτοιο τρόπο ώστε, αφενός, το παιδί να αποκτήσει θετική εικόνα για τις ικανότητες του ως μαθητής/τρια και, αφετέρου, να αναπτύξει θετική στάση απέναντι στο σχολείο και τη σχολική γνώση.

Τα καινούρια μας πρωτάκια ήρθαν και φέτος να γνωρίσουν το νέο τους σχολείο ...

Τους δείξαμε τον μαγικό κόσμο της Α' τάξης, ταξιδέψαμε μαζί με τη μαγική γραμμούλα στο χωριό της αλφαβήτας και παίξαμε με τα γράμματα.



Γνωρίσαμε τις μάγισσες που αγαπάνε τους αριθμούς και μας βοηθάνε, την Προσθετόλ, την Αφαιρίξ και την Πολλαπλασιαζέλα.



Ανοίξαμε την τσάντα μας και τους δείξαμε όλα τα βιβλία και τα τετράδια της Α΄ τάξης. Έβαλαν μέσα στην τσάντα που τους δώσαμε τα δικά τους βιβλία, πήραν το πρόγραμμα τους και αφού έγραψαν το όνομά τους πήραν το «μαγικό» κλειδί της πρώτης.



Ψάξαμε τον Άρη, την Μαρίνα, τον Ορφέα, τον Σαμπερ και την Ιωάννα, τους ήρωες της Γλώσσας, αυτοί κάνουν πάντα παρέα με πρωτάκια. Μας είπαν ότι είναι στην παραλία και πήγαμε να τους βρούμε...



Εκεί μας περίμενε μια έκπληξη ψάχνοντας στην άμμο βρήκαμε τα μαγικά βότσαλα, αυτά που τα πρωτάκια βάζουν κάτω από το μαξιλάρι τους και διώχνουν κάθε φόβο...



Δεν είδαμε τον Άρη και την Μαρίνα όμως μας είπαν ότι τον Σεπτέμβρη θα είναι εκεί, σε μια παραλία και θα μας περιμένουν...



Μέχρι τότε τα «μαγικά βότσαλα» θα είναι έτοιμα να μπουν στο μαξιλάρι μας με όλη τη «μαγική» δύναμη που κρύβουν μέσα τους!!!

Και επειδή η πραγματικά μαγική δύναμη κρύβεται μέσα μας αποφασίσαμε να φυτέψουμε τον σπόρο, τον σπόρο της γνώσης, να τον φροντίσουμε και τον δούμε να μεγαλώνει και να ανθίζει, όπως ακριβώς θα γίνει και με το κάθε ένα **ξεχωριστό μας πρωτάκι...**





Η μόρφωση, όπως ακριβώς μια εύφορη γη, φέρνει όλα τα καλά (“Η παιδεία, καθάπερ ευδαίμων χώρα, πάντα τ’ αγαθά φέρει”) Σωκράτης.

Καλό καλοκαίρι...

Καλώς να σας δεχτούμε!!!